

Romeinen 8:24

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

Veel van vandaag gaat over gisteren en vandaag. De kranten staan vol met wensen voor de korte toekomst en misschien nog wel meer over wat men vandaag de dag niet goed vindt gaan. Bijna nooit gaat het concreet over 20 of 30 jaar. Alles moet nu direct worden opgelost en alles lijkt ook een crisis.

Het lijkt ook wel alsof het ook niet meer telt als het geen crisis is: wooncrisis, vluchtelingencrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, Covidcrisis, arbeidscrisis en dat is enkel nog maar wat er in Nederland speelt.

Hoop, zo staat in Romeinen, is geloven in de toekomst en hoop houden op een oplossing in de toekomst. Een mooi quote is: iedereen dacht dat het niet kon, tot dat iemand kwam die dat niet wist.

Juist daarom is het belangrijk om hoop te houden, hoop in de toekomst zonder enkel doemdenken want oplossingen zijn altijd nabij. De hoop moet weer gaan over dingen in de toekomst en wij moeten open blijven staan dat de oplossing en redding kan komen.

Op de vooravond van provincie verkiezingen hoop ik dat ik die verkiezing ook niet gelijk heb gebagatelliseerd. Want ook die verkiezingen zijn belangrijk voor de hoop, voor de toekomst want juist dat regionale is iets wat bij mensen vertrouwd voelt, wat voelt als een basis en waarop dat Naoberschap ook voelt als iets van samen. De regio en onze directe omgeving is voor ons CDA-ers vertrouwd. Wij als CDA moeten ons hoopvol geloof weer tonen, weer positief zijn over de toekomst. Een mooie basis ligt in ons stuk "zij aan zij" waar bijvoorbeeld wordt gesproken over "van winst naar waarde". Van korte termijn naar lange termijn. Blikken vooruit met visie voor iedereen. Sterk en zwak, arm en rijk

Als hoop niet gezien kan worden op de dag zelf zoals in Romeinen staat dan lijkt het wel wat op echte Visie. En dan bedoel ik dus niet beleidsvisie, nee echte visie die je mee neemt naar een doel over vele jaren en waarbij nog onduidelijk is hoe je dat gaat bereiken. Je hebt dan enkel de hoop waar je het mee moet doen. Hoop en vertrouwen.

Vertrouwen, ook zo'n veel gebruikt woord wat mensen zien als een eenrichtingsverkeer. Men vertrouwt de politiek niet meer, maar kan de politiek nog op men vertrouwen. Wel windenergie willen, maar geen windmolen bij men in de buurt. Wel asielzoekers willen opvangen, maar niet bij men in de buurt. Wel meer willen vliegen, maar geen vliegveld bij men in de buurt. Het vertrouwen is blijkbaar aan beide kanten stuk, maar de politiek durft het niet te noemen in angst voor stemmen en dus lijkt het een eenzijdig probleem.

Hoe kunnen wij dan veranderen? Wij moeten accepteren dat iets willen (zoals wonen, windenergie of vluchtelingen) ook iets van ons vraagt als mens. In ons politiek handelen maar ook in het gedrag van men. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard dus wij zullen het lang moeten probere. En wij moeten een keer starten..... laat het vandaag zijn. Ik heb een idee om het samen te veranderen. Wij allemaal samen.

U kent allemaal wel een goed politicus ongeacht zijn of haar partij. Iemand lokaal, provinciaal of landelijk waar u door geraakt wordt qua visie of door inzet. Iemand in de politiek die die u inspireert. Ik wil voorstellen om dit weekend die politicus eens een mooi compliment te maken over wat u zo aan spreekt in zijn of haar handelen. Complimenten uitdelen aan je politieke inspirator. Want ik ben er van overtuigd dat dat helpt. Een positieve toekomst vraagt ook om positief handelen. Doet u mee!

Laten wij allen een mailtje, appje of belletje doen naar die politicus die inspireert met visie en waar u door geraakt bent. Want ik weet zeker dat zij daardoor weer geraakt worden en gesterkt worden in hun strijd voor die toekomst. Dat geeft hoop!